

Daarna worden 'boven op de berg' bij de bungalows een aantal tafels tegen elkaar geplaatst voor een 'American party'. Dat wil zeggen dat iedereen zijn eigen drankjes meebrengt. Zelfs de burens doen mee. Suzanna draagt proza voor en Branko vertelt moppen. Er wordt gelachen en gedanst. Naarmate de avond vordert, worden alle 'meisjes' mooier. En mijn bedachtzame huisgenoot Ton verandert in een snelle 'Tony'. Maar we maken het niet te laat want morgenvroeg wacht de derde excursie.



alle medewerking en meer. Ze zetten zelfs stoelen en glazen voor ons klaar op de vuurplaats vlak bij het meertje. Chapeau. We zorgen zelf voor de drankjes en het hout (aanmaakhout en houtblokken) wordt gratis verstrekt door de familie Dalheimer uit het nabij gelegen Hattgenstein.

En wie van de leiding het snelst een goed kampvuur maakt, is nu wel duidelijk ;-). Stel je voor: een mooie sterrennacht, een ruisend beekje, donkere bomen, een heet kampvuur en een koude Cava in hand.

STEINKAULENBERG IDAR-OBERSTEIN, WOENSDAG 13 SEPTEMBER

Idar-Oberstein ligt dichtbij Hambachtal. In de Steinkaulenberg zijn de enige edelsteenmijngangen in Europa, die voor het publiek zijn opengesteld. Om er te komen wordt vanaf de parkeerplaats eerst een wandeling van circa 15 minuten gemaakt. En dan krijgen we allemaal een gele veiligheidshelm. Tijdens een audio-rondleiding (Nederlands) van een uurtje door de onderaardse gangen, vertelt de vakkundige rondleidster (in 't Duits) over de mooie agaten, amethyst, jaspis en glinsterend bergkristal, in hun oorspronkelijke gedaante, in het moedergesteente. Het bezoek is een onvergetelijke belevenis, want met een beetje fantasie wordt je deel van deze sprookjeswereld.

Naast gangen voor de toeristische route zijn een aantal gangen voor schatzoekers gereserveerd. Zij kunnen - na reservering - hier naar hartenlust hun geluk zoeken. In het bestaan van deze en andere edelsteenmijnen ligt de oorsprong van de edelsteenindustrie in Idar-Oberstein. Rond 1870 kwam aan de commerciële bedrijfsvoering van deze mijn een einde. Sindsdien staat de mijn steeds meer in het teken van hobbymineralogen en edelsteen-fanaten die vanuit de hele wereld hier ondergronds willen hakken en zoeken. Het ondergrondse gangenstelsel ligt midden in een mooi natuurgebied.



WEIHERSCHLEIFE - EDELSTEENSLIJPERIJ

En natuurlijk willen we daarna zo'n edelsteenslijperij zien. De edelstenen uit de regio werden sinds de 15e eeuw in zogenoemde slijpmolens verwerkt. Hun omvangrijke, zandstenen molenstenen werden met waterkracht aangedreven. Nog tot in het jaar 1945 was de slijperij aan de vijver, de laatste aan de Idarbach bewaard gebleven edelsteenslijperij, in bedrijf. Toen deze dreigde te vervallen, werd de slijperij door de stad Idar-Oberstein in de jaren 1953/1954 gerestaureerd, waarna het in handen van particulieren kwam die later delen vernieuwd en gerenoveerd hebben. Daarna werd de slijperij aan de vijver door de Stichting "Steinkaulenberg-Weiher Schleife" overgenomen en voor bezoekers zoals wij opengesteld.

Helaas laat de vakkundige oude gids tijdens de demonstratie van de moeizame arbeid en de vroegere bewerkingstechnieken in de edelsteenslijperijen, een bijzonder zeldzaam werkstuk (geschatte waarde 6.000,- euro) uit zijn handen vallen. Dat is meteen het einde van dit deel van de rondleiding. Gelukkig zien we nog een kleine expositie met unieke vondsten uit de edelsteenregio Idar-Oberstein, alsook geslepen, kostbare gebruiksvoorwerpen uit vroeger eeuwen. Een multimediashow onder het motto: "Het geheim van de edelstenen" geeft een indruk van het ontstaan, de winning en de verwerking van de eenmalige schatten der natuur. En in de esoterieruimte (ruimte om edelstenen aan te raken) kunnen vervolgens zeer fijngevoelige personen de energetische stromen van de unieke stukken zelf ervaren. We passeren in Idar-Oberstein een hoog in de rotsen uitgehouwen kerkje, maar besluiten toch voor de lunch in het vakantiepark te kiezen.

Het bezoek aan Weingut Harald Feilen kan geen doorgang vinden omdat de familie Feilen nog met vakantie in Spanje is. Na de lunch gaat een groepje naar de mini-golf. In de koele schaduw van prachtige bomen ontwikkelt zich een levensgroot 'Mens erger je niet', al wordt er ook weer veel gelachen. Nu snel nog even hout kopen voor ons kampvuur (een verzoek van Beppie). Het winkeltje op het park is echter al gesloten. Na het diner verleent de organisatie van het vakantiepark wederom

TRIER, DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Voor een snuffje cultuur, maar voornamelijk voor het 'shoppen' gaan we naar Trier - De oudste stad van Duitsland. We laten ons in het oude centrum afzetten bij Porta Nigra. Trier ligt in het Moezeldal en wordt omringd door de heuvels van de Eifel en de Hunsrück. Je vindt er vele intact gebleven bouwwerken uit de Romeinse tijd maar vele andere beschermde monumenten, vroeg christelijke heiligdommen en kunstschaten uit de klassieke oudheid. Vele monumenten staan op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het aanbod van kunst en cultuur is enorm in Trier, maar daarvoor is dit keer te weinig tijd. Naast alle historische bezienswaardigheden heeft de stad nog meer te bieden zoals een groot en gezellig winkelaanbod voor de shoppers. Tussendoor of na afloop is het goed toeven in één van de vele cafés, bistro's en lunchrooms die Trier rijk is. En dan hebben we het niet eens over de trendy clubs met een aanbod van moderne muziek en andere vormen van entertainment.

Natuurlijk is de invloed van de Moezelwijnen ook in Trier merkbaar.

Naast proeflokken en wijnkelders kent de stad veel goede restaurants waar de regionale wijnen in combinatie met culinaire hoogstandjes geschonken worden. Het is duidelijk dat Trier voor jong en oud van alles te bieden heeft.



De middag staat in het teken van opruimen en koffers inpakken. Tijdens het diner bedanken we de koks en het personeel, voor al het lekkers en de vriendelijke bediening.



HAMBACHTAL, VRIJDAG 15 SEPTEMBER

Ook dit laatste ontbijt is perfect verzorgd. De keycards van de bungalows mogen we als souvenir meenemen. Rianne en haar makke schapjes nemen plaats in de bus. 1, 2, 3, 4, ... ja Dirk is er ook. Alleen Aart rijdt via Eindhoven naar Middelburg. En komt daardoor net een kwartiertje te laat in Middelburg aan voor het emotionele afscheid. Eric overhandigt Marco een mooie bos bloemen, als dank voor zijn extra inzet (en omdat zijn vrouw hem een week moest missen).

Terugkijkend denk ik dat we er samen echt iets moois van gemaakt hebben, met dank aan Roompot Vakantieparken. En kijk ik nu al uit naar de reünie op zondag 6 november bij Grand Café Willem in Middelburg.



SECRETARIAAT (TIJDELIJK):
GOUDPLEVIERHOF 16
4332 CM MIDDELBURG
STICHTINGVMW@GMAIL.COM

TELEFOON (ZIE WEBSITE):
WWW.STICHTINGVMW.NL
KVK MIDDELBURG: 22058393
IBAN: NL42 RABO 0111 4053 51